



“Ik-zal-er-zijn-voor-u” (Exodus 3, 14)

Vanuit een christelijke levensvisie wil de Pastorale dienst de zieke mens, zijn naasten en zorgenden bijstaan, ondersteunen en begeleiden.

De ziekenhuispastores doen dit met respect en openheid voor ieders verhaal, levensopvatting en geloofsovertuiging.

Ontmoeting

Een opname in het ziekenhuis is altijd een ingrijpend gebeuren. Het brengt zorgen van praktische aard met zich mee, maar er kunnen ook vragen rijzen die uw hart en uw bestaan ten diepste raken. Soms kan het deugd doen om die zorgen met iemand te delen.

Bij de Pastorale dienst kan u terecht voor:

- een bezoek;
- een rustig gesprek,
 - over uw ziek-zijn,
 - over verdriet en vreugde,
 - over geloof en ongelooft,
 - over onmacht en kwetsbaarheid,
 - over dankbaarheid, hoop en troost, ...
- een moment van inkeer of gebed;
- het sacrament van de ziekenzalving of van de verzoening, een ziekenzegen, stervenszegen, afscheidszegen, nooddoop of een ander passend ritueel.

Gebed

Voor een moment van stilte of gebed kan u steeds terecht in de **Stille Ruimte** van het ziekenhuis, deze bevindt zich in de centrale gang (het atrium) op het gelijkvloers.

Gebedsdienst

De 3^e donderdag van de maanden september, oktober, november, december, januari, maart en juni en op sommige hoogdagen is er om 14.30 uur een gebedsviering. Meer informatie hierover kan u vinden in de stille ruimte.

Eucharistieviering

In de loop van de week volgend op Kerstmis en Pasen is er een eucharistieviering met gemeenschappelijke ziekenzalving in het auditorium (verdieping -1).

Communiebedeling

Het biddend ontvangen van de communie is een krachtig teken van verbondenheid met Jezus Christus, met uw parochiegemeenschap en met de wereldwijde kerkgemeenschap.

Elke zondag kan wie dit wenst de communie op de kamer ontvangen. Dit wordt daags voordien door onze vrijwilligers bevestigd.

In liefde verbonden

Ziekenzalving/ziekenzegen

Dit is een bijzonder teken van Gods nabijheid, met symbolen en handelingen die uitdrukking willen zijn van Gods heilzame liefde voor de mens. Dit moment wordt bij voorkeur bewust meebeleefd door patiënt en familie. Het sacrament van de ziekenzalving wordt toegediend door een externe priester, de ziekenzegen door een ziekenhuispastor.

Sacrament van de verzoening

Op bepaalde ogenblikken in het leven hebben mensen nood aan vergeving en verzoening. Ons hart verlangt naar een nieuw begin dat ons door God in dit sacrament geschonken wordt.

Stervenszegen

Dit is een gebedsmoment met symbolen en handelingen die uitdrukking willen zijn van Gods grenzeloze draagkracht voor wie stervende is.

Afscheidszegen

Indien gewenst, kan de ziekenhuispastor ook na een overlijden voorgaan in een kort gebedsmoment waarin het gelovig afscheid nemen centraal staat.

Nooddoop

Dit is een ritueel waarbij een pasgeborene in acuut levensgevaar het doopsel toegediend krijgt.

Contactgegevens

Bezoek van een ziekenhuispastor kan u aanvragen:

- via de verpleging van uw zorgenheid;
- via het onthaal;
- via het formulier "Morele, godsdienstige of filosofische bijstand" (zie informatiebrochure)
- via de ziekenhuispastors zelf (zie contactgegevens)

Ziekenhuispastores:

Mevr. Marianne Servaas tel. 09 310 05 81
Mevr. Elke De Greef tel. 09 310 13 34
Dhr. Karel Van de Voorde tel. 09 310 06 71

E-mail: pastoraledienst@azalma.be

Indien gewenst, contacteren we graag een priester voor u.

De mogelijkheid bestaat om een bezoek van een vertegenwoordiger van een andere erkende eredienst of een moreel consultant aan te vragen via een verpleegkundige, via de Pastorale dienst of via het formulier "Morele, godsdienstige of filosofische bijstand" in de onthaalbrochure.

Contactinfo

vzw AZ Alma
(Maatschappelijke Zetel)
Ringlaan 15
B-9900 Eeklo
tel. 09 310 00 00

Polikliniek AZ Alma Sijsele
Gentse Steenweg 132
B-8340 Sijsele-Damme
tel. 09 310 00 00

www.azalma.be

Pastorale dienst

